

Hallo allemaal

Op **zaterdag 15 juni** plannen wij een uitstap naar **Geraardsbergen** onder deskundige begeleiding van ons bestuurslid Luc Penninck.

Iedereen welkom (max 25 deelnemers). Hou er wel rekening mee dat deze uitstap enige fysische inspanning vergt ! Vooral de beklimming van de Muur.

Je neemt deel door **overschrijving van € 30** op de rekening van Volkskunde West-Vlaanderen BE61 4700 2671 3117 voor 15 mei. Indien je vegetarisch wenst te eten gelieve dit te vermelden bij je overschrijving.

Inbegrepen is de maaltijd, niet inbegrepen is de verplaatsing naar Geraardsbergen.

Wij hopen jullie talrijk te mogen begroeten op zaterdag 15 juni!

Danny Vanlooce

## Programma

15/06/2019.

**Afspraakplaats: hal station Brugge vanaf 8u** of voor wie met de wagen komt **aan het station van Geraardsbergen om 10u10.**

Er is parking in de onmiddellijke omgeving van het station te Geraardsbergen.

Voor wie vanuit Brugge vertrekt:

Zorg zelf voor je treinticket!!

Trein om 8u31 spoor 6

Aankomst Gent: 8u57, spoor 10.

Overstappen op de trein van 9u05, spoor 5.

Aankomst te Geraardsbergen: 9u55, spoor 3.

**Koffie/toiletstop in de art-nouveau taverne Grupello** (bij Stationsplein) met degustatie van de befaamde **mattentaart**. We kunnen in een zaaltje apart zitten.

**Start voormiddag wandeling: omstreeks 10u40**, met o.a. bezoek aan het Manneken Pismuseum, de Sint-Bartholomeüskerk, het abdijpark Sint-Adriaan.

Daarna volgt het fysisch zwaarste gedeelte: de beklimming van de Oudenberg ( de befaamde Muur ). Na een kort bezoek aan de kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Oudenberg, zijn we op enkele stappen verwijderd van **taverne Hemelryck** waar we de **lunch** nemen, omstreeks 12u30.



**Het middagmaal** bestaat uit een tomatensoep, kalkoengebraad met druivensaus, koude of warme groentjes en frietjes of kroketten. Het dessert: een dame blanche of koffie met een halve mattentaart. Vegetarisch alternatief is mogelijk mits vermelding bij overschrijving!

**Omstreeks 14u15 start de namiddagwandeling**, bijna steeds in dalende lijn, waar we iets meer te weten komen over de Dender.

In de benedenstad is een bezoek mogelijk aan het Geraardsbergens volkskundig museum. ( 15u30 tot 16u15 ).

Voor wie dit wenst is er nog de mogelijkheid om mattentaarten aan te kopen. Eventueel nog een toiletstop.

**Trein terug naar Brugge:** 17u05(ook om 18u05 mogelijk) en na overstappen in Gent, aankomst in Brugge om 18u30.

## M.M.M...Geraardsbergen.

Geraardsbergen of Giesbaergen ligt aan de voet van de 110 meter hoge Oudenberg, beter bekend als de Muur van Geraardsbergen. Op die Oudenberg grepen in lang vervlogen tijden rituele ceremoniën en lentevieringen plaats. Nu nog vindt er jaarlijks eind februari de krakelingenworp en Tonnekensbrand plaats.

Gelegen in de zuidoostelijke hoek van Oost-Vlaanderen, grenzend aan Vlaams-Brabant en Henegouwen,

was het gebied tussen Schelde en Dender decennialang betwist gebied tussen de Vlaamse graaf en de Duitse keizer.

Als militaire versterking bleef Geraardsbergen belangrijk tot de 14 de eeuw, een tijd waarin het vervaardigen van laken en het leerlooien hoge toppen scheerden.

De Sint-Adriaansabdij had een grote culturele uitstraling in de 14 de en 15 de eeuw. De daaropvolgende eeuwen viel de stad meermaals ten prooi aan oorlogsvernielingen en stadsbranden.

In de 19de eeuw kwam de heropleving die zich o.a. manifesteerde in de vervaardiging van kant, pijp- en sigarenfabricage en de wereldberoemde lucifernijverheid.

Daarnaast bezit Geraardsbergen zijn stadhuis, zijn Bartholomeüskerk, de kleine steegjes, de Marbol, zijn processie van Plaisance...

Zoals je kan vaststellen, Geraardsbergen heeft meer te bieden dan zijn **3 M's**: **M**anneken Pis, de **M**attentaarten, de **M**uur.

